

In tegenstelling tot dieren dragen de meeste mensen doorgaans kleding. Sinds wanneer doen ze dat, waarom zijn ze het gaan doen en wat wordt er met die kleding in verschillende culturen uitgedrukt? Vragen die aan de orde komen in **Bloot of bedekt - Van niets om het lijf naar strak in het pak** van Mineke Schipper, emeritus hoogleraar interculturele literatuurwetenschap. Ze kwam op het idee tijdens het schrijven van een eerder boek, *Overall Adam en Eva*. 'Menselijke angst voor de verleidingen van het lijf en in het bijzonder voor onbedekte intieme delen heeft altijd de bijzondere aandacht genoten van jodendom, christendom en islam, drie godsdiensten die ook nu nog grote invloed hebben.'



Mineke Schipper
 Prometheus; €19,95.

